

In memoriam Danny Hens 1963-2023



Danny was een top bridger.

Ik herinner me nog toen de broertjes begonnen met bridgen, Danny heel gedreven was en erop gebrand was het systeem uit te breiden en nieuwe conventies te spelen. Maar Jan ging hier niet in mee, en wou de gewone Acol spelen. Later is dat veranderd. Nadat Jan en Danny hun eigen weg gingen en met andere partners begonnen te spelen, wat normaal of zelfs aangewezen is onder broers of verwanten, speelde Danny liefst gewoon Acol. Je ging met hem aan tafel zitten en moest geen afspraken maken. Gewoon was goed genoeg. En ondanks het beperkte biedarsenaal waren de resultaten altijd top. Toen ik met Marc, Danny en Jan een viertallenturnooi ging spelen in

Riviera, kwam Hubert, een topspeler in België, ons nadien vragen wie die twee mannen waren waarmee wij speelden. Niemand kende hen, maar ze waren toch zo goed. Omdat Danny een top bridger was.

Wat echter veel belangrijker is, is dat Danny een heel fijn mens was. Ik heb het geluk gehad om met Danny in het bestuur van onze bridgeclub te mogen zitten en alleen daar al merkte je hoe Danny met onze club, en dan vooral met alle mensen bezig was. Hij was continu aan het denken hoe we de sfeer konden verbeteren, hoe we het spelletje (want dat is bridge tenslotte) gezelliger en plezieriger konden maken voor alles en iedereen, voor de gevorderden én voor de beginners, of voor de beginners én de gevorderden.

Hoe maken we het zo aangenaam mogelijk voor iedereen! Danny speelde met verschillende mensen competitie, viertallen, en het speelde geen rol op welk niveau dat was. Te hoog wou Danny niet spelen, niet omdat hij dat niveau niet aan kon, maar omdat de mensen dan misschien het spelletje te serieus gingen nemen. Danny was meer bezig met de mensen dan met bridge. Danny was begaan met mensen.

Toen ik met Jan een kroegentocht speelde, en Danny niet kon deelnemen, kwam Danny, met zijn fiets, toch even langs. En dat was niet om te zien welk spelletje interessant was, maar om te kijken hoe het met de mensen was, die hij tegenkwam. Zo kwam Danny als hij geen viertallen moest spelen, ook even kijken, achter de mensen zitten. Maar niet om commentaar te geven hoe het beter kon, wel uit interesse voor de mensen. Ook na zijn operatie kwam Danny even langs in Ranst bij het Individueel Kampioenschap, om te kijken hoe het met iedereen ging en om even dag te komen zeggen. Danny gaf om mensen.

We zullen Danny in de club heel hard missen.

Dries.

